

Verksamhetsberättelse

Hedesunda hembygdsförening 2016

Föreningen (org. nr. 885000-5367) är medlem i Gästrikre Hälsinge Hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund och Gästriklands Kulturhistoriska förening .

Föreningen har drygt 900 medlemmar.

Styrelsen har haft 11 sammanträden .

Årsmöte hölls på Stavgården den 20 mars 2016 med Östen Thoresson som ordförande.

Styrelsens ordförande är Ann-Katrine Rosén och sekreterare är Barbro Bäckman.

Övriga ledamöter: Ulla Andersson, Barbro Eriksson, Eva Rydberg och Margareta Walldén.

Suppleanter: Helena Elliott, Ola Bergström, Clas Norman och Gunnar Hållén.

Kassör är Gunilla Lindell

Festkommitté: Maud Liljekvist, Laila Nilsson, Agneta Skoglund , Gunvor Wester, Elisabeth Östblom och Eva Lundberg.

Underhållsgrupp: John Östblom, sammankallande, Nils-Göran Bohlin, Sven-Erik Sundqvist, Håkan Qvist, Ulf Öhlander, Nils-Göran Strand och Håkan Jansson.

Redaktionskommitté för Rovbladet: Jonas Rask, sammankallande, Ing-Marie Nordling, Sven-Erik Engvall, Bengt Löf, Ann-Katrine Rosén, Curt-Olov Rask och Helena Elliott.

Ansvarig utgivare är Ann-Katrine Rosén.

Revisorer: Ingvar Hedquist och Johan Bergström

Revisorsuppleanter: Christine Ädelgran och Ingela Swedén

Valberedning: Linda Lind, sammankallande, Gunnel Persson och Görgen Marcusson.

Sveriges hembygdsförbund firade 100 årsjubileum 2016 och det uppmärksammades i vår hembygdsförening med en del extra aktiviteter.

Bland annat kurs i kviltsömnad med Maj-Lis Qvist som kursledare, tunnbrödsbakning i bagarstugan under ledning av Birgit Frisk, föreläsning med Göran Andersson om "Häsenskäppan" , samt hur man läser gammalskrift med Bengt Löf som kursledare.

En lördag i februari hade vi öppet hus på Stavgården med visning av textilrummet, klippböckerna fanns att titta i och kaffe serverades.

Vi har under året bjudit in till fyra braskvällar med olika innehåll. Per- Erik Sundström sjöng och Curt-Olov Rask visade bilder på vårens träffar. Mats Strandberg roade oss vid höstens ena tillfälle och Per Skoglund berättade vid det andra tillfället om sin karriär och sitt arbete vid TV. Alla braskvällar var välbesökta.

Vårstädning på Åsudden var det den 23 april, då flera medlemmar hjälptes åt att kratta och städa upp området inför sommarsäsongen.

Österfärnebo hembygdsförening bjöd in till gränsträff i maj. Där fick man information om gamla avrättningsplatser i bygden.

Milan tändes den 20 maj och vid lördagens milakväll underhöll Anders Lindborg med Dan Andersson-visor.

Midsommarfirande genomfördes som vanligt med underhållning och dans kring stängen. Egons Kvartett stod för underhållningen och Sören Almgren leddes dansen.

I juli hade vi sommarcaféet öppet varje tisdag. Alla byggnader var öppna och besökarna kunde handla i Återboden och fika med hembakt bröd. I samband med caféet var det evenemang i form av bakluckeloppis, bildvisning, underhållning av Brunnskapellet och sista gången gräddades våfflor till kaffet.

Textilrummet i Stavgården var öppet och i härbret kunde man se utställningen ” Kaffetåren den bästa är”.

Hembygdshelgen i augusti inleddes på lördagen med försäljning och information på torgmarknaden och dans på Åsudden med Wilandz. Hembyggsdagen började med gudstjänst på tunet och därefter med aktiviteter vid Gammelgården. Där var smeden ”Igge” i smedjan och i bagarstugan tillverkades och såldes tunnbröd och som traditionen bjuder serverade festkommittén bönvälling, mannagrynskaka och kaffe med dopp. Även den dagen spelade Wilandz på dansbanan.

Årets Hedesundabo korades och det blev Niklas Berg som har varit initiativtagare till den nya friidrottsarenan ”Häsun-stadion”.

I slutet av augusti besöktes Åsudden av Ludvigsbergsskolan med c:a 80 elever som guidades runt i de gamla byggnaderna.

Tackfest hölls den 11 november för alla medlemmar som har gjort en insats för föreningen under året.

På arbetskvällen inför julmarknaden tillverkades kransar, julgrupper m.m. till julmarknadens försäljning och lotterier.

Julmarknaden hölls den andra advent. Försäljning av bröd, julkransar och granar samt lotterier lockade många besökare. Det serverades julgröt och skinksmörgås och förskolebarnens Luciatåg var mycket uppskattat.

Föreningen ingår i ett nätverk med de f.d. ”H-kommunerna”, Hille, Hamrånge och Hedesunda hembygdsföreningar. Syftet är att utbyta tankar och erfarenheter kring våra verksamheter.

Våra olika kommittéer lägger ner ett stort frivilligarbete, underhållsgruppen arbetar så gott som varje måndagsförmiddag med nybyggnader och reoveringar, festkommittén finns alltid på plats med nybakat och gott kaffe vid de flesta av våra sammankomster och kommittén för Rovbladet dokumenterar både nyheter och gammal historia att fördjupa sig i.

Under året har en del nyinvesteringar gjorts, ny fast brygga, tak på båthuset, extratak vid såghuset och kolarkojan har rustats. Dessutom har det installerats ny högtalaranläggning med hörslina i Stavgården.

Föreningen har under året sökt och erhållit bidrag från olika fonder. Vi har även tacksamt tagit emot gåvor till våra samlingar, till Återboden och till lotterier samt ekonomiska bidrag.

Många medlemmar har bidragit med värdefulla arbetsinsatser och utan er medverkan skulle inte föreningen vara vad den är idag.

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året.